

Teken des tijds 46

door Mirre van Grieken

Rimburg

Een oude heerlijkheid



Wandelend door de dorpsstraten van de oude heerlijkheid Rimburg zal niemand het direct zien. Wel de gesloten hoeven uit de 17e en 18e eeuw, het pittoreske kerkje, de wegkruizen en de heiligenbeelden. Maar vrijwel niemand ziet dt Rimburg een oude heerlijkheid is.



Hoewe 'De Kruisstraat'



Dat is nog wél te zien aan de plattegrond van het huidige dorp. Het kasteel - aan de overzijde van de rivier en daardoor Duits - ligt op een soort eilandje en beheerste de rivierovergang in de grote Romeinse en middeleeuwse handelsweg Maastricht - Keulen en raakte zo bij veel veldslagen betrokken, zelfs nog in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog.

