

- HISTORISCHE FOTO -

Brugstraat Rimburg anno 1896

Op deze uit 1896 stammende foto, uit het fotoarchief van Ton Gielen, zien we Pastoor J.J. Franssen, pastoor te Rimburg van 1894-1913, met enkele parochianen in de Brugstraat in Rimburg.

Op de achtergrond de kerk van Rimburg met het toen nog ranke torentje, dat rond 1900 bij de verbouwing plaats zou maken voor de grote brede toren van tegenwoordig. De kapel werd gesticht op 6 april 1725 door de toenmalige kasteelvrouw Anna Sophia Elisabeth Boeymer en op 3 oktober 1728 plechtig ingewijd. In 1857 werd de kapel verheven tot parochiekerk. Links op de kale plek staat nu het verenigingsgebouw "d'r Eck", punt van samenkomst voor de Rimburgers

Wat een zalige rust straalt dit straatfereeltje uit!



SENIORENKRANT 2009