





In liefdevolle herinnering

Marjo Montis-Baartmans



Ef시오 Montis

\* Heerlen, 20 april 1941

† Landgraaf, 22 oktober 2005

De familie dankt u voor het door u  
betoonde medeleven.

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op  
zondag 11 december om 10.00 uur in de parochie-  
kerk H. Drievuldigheid te Rimburch-Landgraaf

*'t Is goed in 't eigen hert te kijken.  
Nog even vóór het slapen gaan,  
of ik van dageraad tot avond  
geen enkel hert heb zeer gedaan.*

*Of ik geen ogen heb doen schreien,  
geen weemoed op een wezen lei;  
of ik aan liefdeloze mensen  
een wordeke van liefde zei.*

*En vind ik in het huis mijns herten,  
dat ik één droefenis genas,  
dat ik mijn armen heb gewonden  
Rondom één hoofd, dat eenzaam  
was...*

*Dan voel ik op mijn jonge lippen,  
die goedheid lijk een avondzoen...  
't Is goed in 't eigen hert te kijken  
en zó z'n ogen toe te doen.*