

†

Ter herinnering aan

Ria Vincken - Dortants

echtgenote van

Jo Vincken

overleden 21 augustus 2000

* mam werd geboren te Rimburch,
op 18 februari 1927

† mam overleed te Landgraaf, op 7 juni 2014

De plechtige uitvaartdienst heeft plaats-
gevonden op donderdag 12 juni 2014 in de
parochiekerk van de Verschijning van de
Onbevleete Maagd te Heerlen-Molenberg,
waarna de crematie volgde in het Crematorium
Imstenrade.

De zeswekendienst wordt gehouden op
20 juli om 10.00 uur in de voornoemde kerk.

*Wij danken u voor uw medeleven,
Gerry en Sjef, Elly en Hub, Willy en Peter,
haar kleinkinderen en achterkleinkinderen.*

Mam werd geboren in de Brugstraat te
Rimburch tegenover de kerk. De kerk, het geloof
heeft van meet af aan een belangrijke plek
ingenomen in haar leven, naast de zorgen later, voor
haar gezin.

Mam huwde in mei 1951 haar Jo uit
Haanrade en in haar dorp werden wij, de drie
meiden, geboren.

Mam stond voor ieder van ons klaar in de
tijd dat we kinderen waren, dat we opgroeiden in
Rimburch, later op de Heksenberg en sinds 1963 op
de Molenberg. Met plezier gingen we bij haar op
bezoek. Mam was daar altijd in de weer, voor jong
en oud. Zij zorgde voor koffie, koekjes en snoep.

Na het overlijden van pap in 2000 nam
ook onze zorg voor haar toe en in 2009 hebben we
samen met haar besloten dat er een nieuwe plek
gevonden moest worden in een verpleeghuis.

In haar Verpleeghuis de Dormig in
Landgraaf heeft mam daarna snel haar plekje
ingenomen. Ze was een tevreden mens, met
aandacht voor haar uiterlijk. Soms lachend, soms
brommend.

Wij, alsook het verzorgend personeel
aldaar, hebben veel mooie herinneringen. Haar
opgewektheid en haar eetlust, blijven ons bij.

Een valpartij werd haar fataal. Na een
ziekbed van 5 dagen, overleed zij moe gestreden op
7 juni 2014.