

Ter gedachtenis aan:

JOHAN JOSEPH BECKERS

Geboren op 13 juli 1919 te Rimbürg.
Overleden op 13 april 1993 in de Verpleeg-
kliniek te Heerlen.

Jan was vrijgezel en woonde tot het overlijden van onze moeder op 9 januari 1961 met haar samen.

Daarna werd de zorg voor hem opgenomen in het gezin van zijn zus tot zijn opname in het verzorgingstehuis "Heereveld" te Waubach op 1 maart 1983.

Jan was levenslustig en stond voor iedereen klaar om karweitjes op te knappen of boodschappen te doen.

Alle Rimbürgse verenigingen zoals de Voetbalclub, de Fanfare, de Zangvereniging en de vroegere Toneelclub hadden zijn groot interesse. Wanneer deze verenigingen een uitstapje maakten was Jan van de partij.

In de jaren dat hij goed ter been was bezocht hij vele bekenden als zij ziek waren in het ziekenhuis.

Wanneer Jan in een twistgesprek zich in het nauw gedreven voelde bediende hij zich wel eens van minder mooie woorden.

Het worde hem vergeven. Hij was niet haat-

dragend en was alles snel vergeten.
En nu is "osse Jan" overleden.
Wij hielden van elkaar.
Hij ruste in vrede.

Wij danken directie en personeel van het bejaardencentrum "Heereveld" te Waubach voor de goede zorg aan Jan besteed. Eveneens onze dank aan het personeel van het de Weverziekenhuis en de A-kliniek te Heerlen waar hij vanaf 19 januari 1993 verzorgd werd.

Voor de blijken van deelneming bij het overlijden en de begrafenis zeggen wij allen hartelijk dank.

FAMILIE BECKERS.

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op 30 mei a.s. om 10.00 uur in de parochiekerk te Rimbürg.

Begr. & Crem. Ver. St. Jozef U.o.W. Tel. 311978