

In dankbare herinnering aan

Elisabeth Beisman

weduwe van

Wim Stefens

Zij werd geboren op 17 augustus 1923 te Rimburch en
overleed op 28 april 2011 in zorgcentrum
Heereveld te Waubach.

Wij hebben na de eucharistieviering in de parochiekerk
H. Drievuldigheid te Rimburch op 5 mei afscheid van
haar genomen in het crematorium te Heerlen.

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven en
aanwezigheid.

Kinderen en kleinkinderen.

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op
12 juni om 10.00 uur in boven genoemde kerk.

....In het leven terug?....

....maar waar is zoiets gebleven?....

....is er wel zoiets?....

....of was gewoon alles inbeelding van het hoofd?...

....hersenschimmen?....

(J. Bernlef)