



Ter herinnering aan

Marc Beismann

* *Ubach over Worms, 27 november 1973*

† *Kerkrade, 14 februari 2013*

*Petra en Colin
Jo en Tonie, Pascal †
Sylvia, Eric en Kayleigh
Henk en Marian
Rob en Laurien*

Marc, bedankt voor het avontuur!

Liefs Petra

Alles is te gauw veranderd, kort nadat je vertelde van je ziekte, je lichaam werd steeds zwakker. Nu ben je weg en ben je een ster in de hemel, en voelen we dagelijks een leegte in ons leven. Maar dan kijk ik weer in een fotoboek van momenten die ik koester en zie ik weer mooie beelden, van de momenten die we deelden.

Colin

*Ich bin nit alling miene zoon verlore, mar och miene
betste kameraad.*

Pap

*Wij zaten samen vaak in de serre naar de natuur te
kijken en kletsten heel wat af.*

Mam

Ik hou zoveel van jou met heel mijn hart en ziel.

Dikke kus Sylvia ♥

*Hey sjmaal! Gunt vur meteen wirreke of drinke vur os iësj
inne? Tja, ouw wat, gezondheid wa lange!*

Eric

*Ondanks dat we elkaar niet veel hebben kunnen zien,
heb je toch een bijzondere plek in mijn hart. En dat zal
ook altijd zo blijven.*

Kayleigh

Marc, jij was en blijft me steeds dierbaar.

Henk

*Lieve sjunne sjoënzoon, jij was voor mij kracht en vrede,
ongelooflijk!*

Mam

*Leeve Marc, doe sjtongs emmer positief in 't leëve. Du
hauts va jedder moment dat ste mit os familie en vrung
durch braats genote.*

Vier hodde va dich Rob & Laurien