





In dankbare herinnering aan

## PAUL COLLON

echtgenoot van

Liesje Wetzels

Ridder in de Orde van Sint Sylvester.

Begiftigd met de Ere-medaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau.

Geboren te Ubach over Worms op 29 november 1902, overleden te Heerlen op 10 februari 1988.

Na een plechtige Eucharistieviering werd hij bijgezet op het kerkhof te Rimburch, op 13 februari 1988.

Een groot Rimburcher en een diepgelovig christen is van ons heengegaan !

We missen hem als mens en vriend, ook missen wij hem als musicus !

Meer dan 50 jaar heeft hij het orgel van de kerk in Rimburch bespeeld, 60 jaar lang dirigeerde hij daar de zondagse Hoogmis, en 70 jaar was hij er lid van het zangkoor.

Een leven vol verdiensten voor de gemeenschap van Rimburch !

Dit werd erkend door zowel kerkelijke als door wereldlijke autoriteiten, getuige zijn vele onderscheidingen.

Zijn leven vervulde ons met bewondering, want hij was er altijd, zonder pretenties, zonder iets te eisen, eerlijk en kritisch, altijd klaar voor "zijn" kerk en "zijn" Rimburch.

Wij voelen diepe droefheid door het heengaan van zo'n bijzonder mens, maar wij zijn ook dankbaar dat wij hem zolang in ons midden mochten hebben.

Hij zal nu zeker gelukkig zijn in het huis van de hemelse Vader, die hij op aarde zo bejubeld heeft met zijn muziek en die hij nu "van aangezicht tot aangezicht" kan loven en eren in de eeuwigheid.

Zijn echtgenote en familie zijn U zeer erkentelijk voor het ondervonden medeleven tijdens ziekte en na het overlijden van Paul.

+

De plechtige zeswekendienst zal plaats hebben op zondag 20 maart 1988 om 10.15 uur in de parochiekerk van Rimburch.

---

Begr. & Crem. Ver. St. Jozef U.o.W. Tel. 311978