

Ter dankbare herinnering aan

Hannie Croes

echtgenote van

Otto Kluck

Johanna Kluck-Croes werd geboren in Heerlen op 25 maart 1941 en overleed, voorzien van de H. Sacramenten, in AZM te Maastricht op 10 oktober 2000. Op 14 oktober werd zij, na een plechtige requiemmis in de kerk van de H. Drievuldigheid te Rimburch, begraven op het parochiële kerkhof aldaar.

Wij danken u van harte voor uw gebed en medeleven bij haar ziekte en overlijden.

Otto, Roger en Bianca.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden in de parochiekerk van de H. Drievuldigheid te Rimburch op zondag 12 november a.s. om 10.00 uur.

*Je wilde nog zo graag bij ons blijven
en vocht zo lang je kon.*

*Maar deze strijd was niet te winnen,
voor ons blijft steeds de vraag: Waarom?*

*Wij herinneren je bij de stralende zon,
toen je nog bergen verzetten kon.*

*Door de liefde die je hebt gegeven,
is het houden van jou gebleven.*

In onze ogen veel te vroeg, hebben wij afscheid moeten nemen van deze bijzondere vrouw. Hannie was een vrouw die niet graag op de voorgrond stond. Ze was rustig en onopvallend. Opgegroeid in een groot gezin, leerde ze van jongs af aan zich in te zetten in bescheidenheid. Zij leefde voor haar man, Otto en haar zoon, Roger.

Toen de tijd gekomen was om te gaan genieten van vrije tijd, werd ze onverwacht ziek. Er brak een zorgzame tijd aan, maar de hoop bleef bestaan dat alles weer goed zou komen en ze de draad weer op kon pakken. Tot ons groot verdriet mocht dit helaas niet zo zijn. Vandaag nemen we afscheid van deze lieve vrouw, en moeder. Wij hopen dat zij nu rust vindt, en dat ze bevrijd is van alle zorg en pijn.