

Ter dankbare herinnering aan

FRANS MELCHERS

echtgenoot van

ELS VAN EWIJK

Geboren in Rimburch op 16 maart 1921, stierf hij, na het Sacrament der zieken ontvangen te hebben, te Kerkrade op 21 september 1992. Na een plechtige Eucharistieviering werd zijn lichaam gecremeerd op 26 september 1992.

Frans was onder ons bekend als de man van de rijke groenten tuin. Daar vrolijkte hij zijn leven op in de laatste jaren van zijn leven. Hij stichtte hier in Rimburch zijn gezin. Hij heeft hard gewerkt voor de zijnen.

Toen hij tenslotte een gerieflijk huisje vond, was hij daar gelukkig mee en hij hoopte daarvan nog lang met zijn vrouw te kunnen genieten.

Toen kwam onverwachts de ziekte. Het was een zwaar offer voor hem. Toch is hij kalm en vredig van ons heengegaan.

Het was een man van weinig woorden, maar een goed mens.

Dank voor je goede zorgen,
Dank voor je groot geduld,
Dank voor je grote moed,
Dank voor je voorbeeld!

De familie dankt allen voor hun medeleven bij zijn begrafenis.

+

De zeswewekendienst zal gehouden worden op zaterdag 31 oktober 1992 om 19.00 uur in de parochiekerk van Rimburch.