

Ter dankbare herinnering aan

Ferry van der Meulen

Hij werd geboren op 27 februari 1962 te Heerlerheide en overleed in het atriumziekenhuis te Brunssum op 24 november 2000.

Op 28 november werd hij, na een plechtige requiemmis in de kerk van de H. Drieuldigheid te Rimborg, gecremeerd te Heerlen-Imstenrade.

Wij danken u van harte voor uw gebed en medeleven bij zijn ziekte en overlijden.

Familie van der Meulen
Familie Simons

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden in de parochiekerk van de H. Drieuldigheid te Rimborg op zondag 14 januari 2001 om 10.00 uur.

Lieve Ferry,

Het leven is als een onmenselijke Droom.
Op korte tijd heb je Pap en Mam verloren,
maar ook jij mocht niet lang genoeg bij ons horen.

Jouw Droom:
Je mooie huis,
met alle energie en inspanning verbouwd;
Je aangelegde tuin, met vijver en visjes,
jouw trots
tot op de laatste dag goed onderhouden;
Je petekind, Kaylee:
ook hier mocht je maar vier maanden
van genieten.
Je werk, NEDCAR, dat was je leven.

Nu ben je weer terug op je plek,
bij Pap en Mam.
Maar in onze harten blijf je ook bij ons.

Je zus Tonny

Veel liefs Ome Ferry.

Jouw Kaylee