

Ter dankbare herinnering aan

## Nellie Peters

Zij werd geboren te Rimburch op 16 maart 1925 en overleed op dinsdag 26 december 2000, op 75-jarige leeftijd in haar vertrouwde omgeving. Zij werd op 29 december, na een plechtige H. Eucharistieviering in de parochiekerk H. Drieuldigheid te Rimburch, gecremeerd te Heerlen-Imsterrade.

Plotseling, midden op de dag riep God Nellie tot Zich. We zijn diep bedroefd, maar tegelijk ook intens dankbaar voor haar leven. Tante Nellie of eigenlijk Nellie omdat ze niet alleen een echte tante was maar meer nog een kameraad en vriendin, want iedereen was welkom met zijn of haar vreugde, zijn of haar zorgen. De band met de familie was erg belangrijk voor haar. Omdat ze de laatste jaren kort in de buurt bij haar zus Resi woonde waren ze samen veel op pad en ontstond er een hechte vriendschap. Nellie was een zelfstandige vrouw, die zelfstandigheid speelde een grote rol in haar leven. Als ze ergens bang voor zou zijn, dan was het haar zelfstandigheid te verliezen en afhankelijk te worden van anderen, omdat ze niemand tot last wilde zijn. Nellie stond midden in het leven, ondanks dat haar leven niet

altijd over rozen ging, bleef ze voor iedereen aanspreekbaar en leefde met iedereen mee. Ze had een enorme levenservaring en een sterk invoelvermogen. Deze levenservaring en wijsheid is niet zomaar tot stand gekomen, maar mede door haar reizen en werken, haar jarenlange verblijf in het buitenland, vooral Australië en Amerika, waar ze zich als verpleegster intens heeft ingezet voor haar medemens. Een ding had ze zich nog voorgenomen, hoe dan ook, nog een keer haar vrienden en vriendinnen in Amerika te bezoeken. Deze reis heeft ze afgelopen oktober nog kunnen maken. Ze was erg geïnteresseerd in alles wat met het leven te maken had, daarom las ze ook graag, vooral historische romans. Met veel voldoening en waardering was ze lid van de K.a.v.o..

Wij danken haar voor alles wat ze in haar leven voor ons heeft gedaan.

Nellie we zullen je erg missen.

De familie dankt u voor uw aanwezigheid en vooral uw gebed.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden in de parochiekerk van de H. Drieuldigheid te Rimburch op zondag 11 februari 2001 om 10.00 uur.