



Als iets liefs je verlaat, blijft nog altijd de liefde



Ter herinnering aan

Jo Schmitz

echtgenoot van

Marlies Heuts

Geboren op 22 januari 1928 in Eijgelshoven en op 13 juni 2001 in Maastricht overleden. Na een uitvaartmis in Rimburch is hij gecremeerd in het Crematorium Heerlen op 18 juni 2001.

En dan ineens is Pap er niet meer en blijven er enkel de herinneringen. En de liefde. De herinnering aan de echtgenoot, waarmee zesenvertig jaar lang samen gebouwd werd aan een liefdevol leven, waar je met trots, dankbaarheid en weemoed aan terug mag denken. De herinnering aan een fijne vader, die zijn permanente zorg voor "de jongens" combineerde met vrijheid en ruimte om je te ontwikkelen. En de herinnering aan de onverbloemde trots waarmee hij zijn familiekring de afgelopen jaren zag uitbreiden met schoondochters en fantastische kleinkinderen. De herinnering, ook aan zijn brede belangstelling voor tal van wereldlijke zaken, die altijd weer werden teruggebracht naar zorg voor het reilen en zeilen van zijn geliefde gemeenschap in Rimburch.

Het zangkoor, zijn muziek, stapels kranten en tijdschriften, het smaakvol eten van maaltijden geheel uit eigen tuin. Wat heeft hij dat de laatste drie maanden moeten missen! Het is schrijnend dat zo'n ontluisterend einde, waarvoor hij altijd vreesde, uiteindelijk zijn lot werd. Een ongelijke strijd die hij nog dapper aanging en uiteindelijk toch verloor.

Je blijft in onze herinnering en wat ook blijft, is de liefde.
Dag lieve Jo, dag lieve pa, dag lieve opa.

Je bent het beste wat mij is overkomen

Je bent het beste wat mij is overkomen
Jij hebt het mooiste uit mij omhooggetild
Door jou heb ik toch nog kunnen reiken aan mijn dromen
Aan wat ik ooit had willen zijn
Aan wat ik altijd heb gewild.

Door jou kreeg ik de vrijheid om te kunnen kiezen
Door jou heb ik het hoogste en het diepste opgezocht
Door jou heb ik gewonnen juist door dingen te verliezen
Door jou heb ik alles "op de groei" gekocht.

En als ik ooit verslagen of doodgelopen
Zal neigen naar berusting en naar: "goed, dat was het dan"
Zal ik door jou, ondanks alles, op morgen blijven hopen
En verder zoeken, nieuw verzinnen
Weer proberen en beginnen
Aan een volgend hoofdstuk en een beter plan.

Jij bent het beste wat mij is overkomen
Omdat jij in mij geloofde en zei dat het beter kon.
En omdat jij zei dat ik het beste was wat jou is overkomen
Heb jij mijn grens verlegd
Voorbij mijn horizon

(Paul van Vliet)

Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling en medeleven.

Marlies Schmitz - Heuts
Kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 12 augustus om 10.00 uur in de parochiekerk van de H. Drievuldigheid in Rimburch.