

Ter dankbare herinnering aan

# *Dora Storms*

weduwe van

# *Hein Somers*



Theodora Somers-Storms is geboren in Viersen (D) op 24 december 1915 en overleed, gesterkt door de HH. Sacramenten in het Atriumziekenhuis te Heerlen op 10 februari 2004.

Zij werd op 13 februari 2004, na een plechtige uitvaartmis in de St.-Josephkerk te Waubach-Groenstraat, gecremeerd in Heerlen-Imstenrade.

Voor uw gebed en medeleven bij haar overlijden danken wij u oprecht.

Haar kinderen,  
kleinkinderen  
en achterkleinkinderen.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden in de parochiekerk van St.-Joseph te Waubach-Groenstraat op zondagavond 21 maart om 17.30 uur.

Begr. & Crem. Ver. St. Jozef Ubach over Worms Tel. 5311978

"Tot morgen als 't God belieft" klonk het elke avond. Voor Dora, die 88 keer op Kerstavond ook haar eigen verjaardag vierde, lag het leven in Gods hand. Haar leven, vol vreugde en vol verdriet werd gedragen door een diep en ongekunsteld geloof. Ze wilde over niemand een kwaad woord zeggen, ook al kende ze heel veel mensen, in Rimbürg en in Waubach. Bekend werd ze allereerst door de frituur aan de Rimbürgse grens. Later verhuisde ze met Hein naar Terwaerden in Waubach, maar ook daar wisten binnen de kortste keren velen haar te vinden voor hulp. Want Dora was een goede en spontane vrouw, die niets liever deed dan verwennen en koken. Ze genoot van kleine dingen in het leven, uitstapjes met de trein, het weer. Ze was tevreden en blij en daarom zong ze graag. Ze werd lid van het zangkoor van Rimbürg, later ook van het ouderenkoor in Waubach. Ze was een goede zorgzame moeder voor heel de familie, maar ook behulpzaam en heel sociaal. Zo werd ze lid van de vrienden van de Jozefkapel in Rimbürg, die haar man Hein, na de oorlog, nog hielp bouwen. Groepen en verenigingen zoals Jong Nederland, mochten een beroep doen op haar kookkunst, maar ook maakte ze "carrière" bij pastoor Maessen, waarvoor ze als een moeder bleef zorgen. In 1981 verloor ze haar man Hein, in 1990 moest ze dochter Liesi afgeven, in 1999 nog eens Annemie en vorig jaar nog Giesbert. Het waren telkens haast onverteerbare klappen. Wij danken allen die haar hebben bijgestaan in haar laatste jaren in het Zorgcentrum Heereveld en met name ook Yolanda, die haar als een eigen moeder verzorgde. Moge Dora, na haar leven van dienst en goedheid hier op aarde, vol vreugde haar dierbaren terugzien en moge ze zingen in de eeuwige vreugde van haar God en Schepper.

Mam, Oma, Dora, bedankt voor alles. Rust in vrede.