



Een tijdelijk afscheid van Rimburch

RIMBURG
DOOR MARCEL DE VEEN

„Tot over honderd dagen.” Het spandoek naast de poort van basisschool Bei de Ling in Rimburch spreekt een rotsvast vertrouwen uit. Docenten, ouders en kinderen zijn ervan overtuigd dat ze over een maand of drie voor het onderwijs weer in hun oude, vertrouwde omgeving terecht kunnen.

Op het schoolplein schilderen kinderen op deze maandagochtend hun namen met verf op de tegels. De broertjes Robin (9) en Brian (5) zien het wel zitten om naar een andere school te gaan. „Maar ik vind het wel jammer dat mijn eigen school verbrand is”, zegt de oudste betueterd. De eerste schooldag na de grote

Met een erehaag werden ze gisteren in Lauradorp ontvangen. Voor de kinderen van Rimburch was de eerste schooldag na de vakantie nog specialer dan anders. Omdat hun eigen school is afgebrand, moeten ze de komende tijd met de bus naar Lauradorp.

vakantie is voor de 38 leerlingen van Bei de Ling wel heel speciaal. Hun eigen schoolgebouw brandde op zondag 25 juni voor een deel af en kan pas na een grondige renovatie weer gebruikt worden. Daarom moeten ze voor hun lessen de komende tijd naar het hoofdgebouw in Lauradorp verkassen, zo'n vier kilometer verderop.

Het vervoer gaat per bus. Om kwart over acht staat een touringcar klaar om de gehele Rimburchse populatie van Bei de

Ling naar het tijdelijke onderkomen te vervoeren. Terwijl de kinderen ballonnen oplaten die de verhuizing moeten verzachten, houden schooldirecteur Dick van der Sluis en de voorzitter van de dorpsraad, Albert Verreck, een korte toespraak. „Jullie gaan nu naar Lauradorp, maar we werken er met z'n allen hard aan om terug keren naar Rimburch.” Verreck is ervan overtuigd dat het kerkdorp nog vóór de feestdagen weer een eigen onderwijsvoorziening heeft. „Daarover zijn gesprek-

ken gevoerd met de gemeente Landgraaf. Waarschijnlijk komen er noodlokalen bij de kerk, daar zijn ook nutsvoorzieningen. Later zullen we weer gebruik kunnen maken van onze eigen school, maar dat zal een tijd duren.”

Dan stappen de kinderen in de bus die richting Lauradorp gaat. De ouders mogen, als ze dat willen, deze eerste dag ook meegaan. Bertie Dohmen vergezelt zoon Joep, die vandaag zijn debuut maakt op de basisschool. „Gelukkig heeft hij er niet min-

der om geslapen. En ook die bus vindt hij spannend”, zegt ze. Dohmen heeft er overigens voor gekozen om haar zoon vanaf vandaag elke dag met de auto naar Lauradorp te brengen en weer op te halen. Die vrijheid hebben de ouders.

Na een busritje van tien minuten arriveren de scholieren bij het hoofdgebouw van Bei de Ling. Daar wacht hen een warme ontvangst. De bijna tweehonderd jongens en meisjes van Lauradorp vormen een erehaag om hun leeftijdsgenoten te begroeten. Leerkracht Gerda Kleinen is er zichtbaar aangenaam door verrast. „Deze dag is toch wel een beetje spannend, voor ons en zeker voor de kinderen. Het is maar goed dat die aandacht weer snel voorbij is.”