



Kinderen van basisschool Bei de Ling in Rimborg worden opgevangen in café der Eck. foto Dries Linssen

'Gelukkig sliepen we niet op school'

RIMBURG
VERVOLG VAN ◀ PAGINA 1

Intussen dragen juf Gerda, juf Tiny, meester Dick en een stel ouders puzzels en houten speelgoed van de kleuters naar bestelbusjes.

„Kun je je voorstellen dat we hier zondag nog de processie hadden. De processiekleren en

het Mariabeeld zijn onaangestaan”, zegt juf Gerda. Als de school niet in D'r Eck terecht had gekund, zou de schoolvakantie een week eerder zijn begonnen. „Maar misschien is het wel goed dat we toch nog deze week samen hebben.”

Dan komt juf Tiny opeens met goed nieuws terug van boerderij Kallen. „Mevrouw Kallen

vindt het goed als we de spullen die het 'overleefd' hebben in een loods van de boerderij opslaan. Mariet Kallen lacht: „Waarom niet? Wat mij betreft mogen ze hier zelfs les komen geven. Ik wil helpen waar ik kan.” De kinderen mogen ook de binnenplaats van de grote hoeve als speelplaats beschouwen.

Yaël Konings (16) komt samen met haar moeder even naar haar oude basisschool kijken. „Ik zit nu al vijf jaar op het Eijkhagen. Maar elk jaar met Sint-Maarten kwam ik hier nog. Eigenlijk zou ik nog eens binnen willen kijken. Ik weet nog hoe we over het dak liepen met een paar vriendinnen. Meester Dick betrapte ons toen”, herinnert

Yaël zich.

Voor Rowena en haar vriendinnen is nu onverwacht ook de tijd van herinneringen ophalen aangebroken. Maar daarvoor is het eigenlijk allemaal nog te vers. „Ik ben wel blij dat we gisteravond niet op school hebben geslapen. Want dan was het nu allemaal nog veel erger”, zegt de elfjarige wijs.